



**η λύση είναι η
πρόληψη
και όχι η
αποδοχή
αγώνας
για ελεύθερη
από ουσίες ζωή**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
για την 26η
ΙΟΥΝΗ 2022
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ**

**ΕΘΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ**

**Μέσα σε αυτό το
ασφυκτικό περιβάλλον
η κυβέρνηση της ΝΔ,
συνεχίζοντας την
πορεία που χάραξαν οι
προκάτοχοί της και
πιστή στην υλοποίηση
των πολιτικών της ΕΕ
για τα ναρκωτικά
επιμένει να**

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι παρόντες όλοι οι οικονομικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες που ευνοούν την έναρξη ή την επιδείνωση της χρήσης και της εξάρτησης :

Δυόμιση χρόνια πανδημίας, που σηματοδοτήθηκαν από το άγχος για την ίδια τη ζωή, από κοινωνική απομόνωση και αναστολή κάθε είδους δημιουργικής δραστηριότητας. Με αντιλαϊκά μέτρα που επιδείνωσαν δραματικά το βιοτικό επίπεδο και εντείνουν την οικονομική και εργασιακή αβεβαιότητα. Με αποθέωση της ατομικής ευθύνης, έναντι της συλλογικής κρατικής, και αυξημένη καταστολή. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όλοι οι επίσημοι οργανισμοί κατέγραψαν αύξηση της χρήσης ουσιών διεθνώς και στη χώρα μας. Είχαμε πενταπλασιασμό της ημερήσιας κατανάλωσης κοκαΐνης, αύξηση 600% στη χρήση μεθαμφεταμίνης («κοκαΐνη των φτωχών»), αύξηση στη χρήση κάνναβης που έφτασε το Μάρτιο του 2021 να αντιστοιχεί στο 10% του πληθυσμού της Αττικής. Την ίδια ώρα, καμία ουσιαστική στήριξη δεν δόθηκε στα θεραπευτικά προγράμματα και στα κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων, ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις που διαμορφώθηκαν.

Πολιτικές συρρίκνωσης του λαϊκού εισοδήματος, συντήρησης κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλεισμών που στερούν την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών, πόσο μάλλον δημιουργικών επιλογών, μέσα στις οποίες η «φυγή» από τη δυσβάστακτη πραγματικότητα παίρνει χαρακτήρα «εκτόνωσης», «διεξόδου», «αυτοϊασης», κλπ. Είναι συνεχείς οι αναφορές του ΟΗΕ στη συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στη φτώχεια, την ανεργία, την περιθωριοποίηση και τη χρήση ουσιών, πείρα που επιβεβαιώθηκε άλλωστε με τραγικό τρόπο και μέσα στα χρόνια της τελευταίας οικονομικής κρίσης.

Οι πολεμικές εξελίξεις στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες, διαμορφώνουν ανθρωπιστική κρίση και συνεχείς ροές προσφύγων, οι οποίοι έχουν αποδειχτεί πιο ευάλωτοι στη χρήση και την εξάρτηση. Άλλωστε η ιστορία έχει αποκαλύψει πολλές φορές το πώς ναρκωτικές ουσίες αξιοποιούνται στους πολέμους για να αντέξουν τις θηριωδίες όσοι στέλνονται βορά στα κανόνια, για να «επουλωθεί» η φρίκη και ο πόνος, αλλά και για να χειραγωγηθεί η αντίσταση των λαών απέναντι σε όλα αυτά.

- Προσβλέπει στην οικονομική ανάπτυξη από την κάνναβη – πρώτη ουσία εισόδου στον κόσμο των ναρκωτικών και κύρια ουσία χρήσης για το 30% των εξαρτημένων-, ανοίγοντας μεθοδικά το δρόμο για τη νομιμοποίηση και της «ψυχαγωγικής» χρήσης της, καθώς αυτό επιτάσσει η κερδοφορία.
- Αποδυναμώνει τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα, που έχουν τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα έναντι των προγραμμάτων χορήγησης υποκατάστατων οπιοειδών τα οποία αλλάζουν απλά την ουσία εξάρτησης, ενώ τείνουν πλέον να μην αντιστοιχούν καν στο προφίλ της χρήσης ουσιών στη χώρα μας.
- Διαμορφώνει την κοινωνική αντίληψη πως η χρήση ουσιών αποτελεί σχεδόν ένα φυσικό φαινόμενο, μέσα από την αναπαραγωγή αντιεπιστημονικών θεωριών περί «λειτουργικής – μη λειτουργικής χρήσης», «δικαιώματος στην αυτοδιάθεση του σώματος», «ακίνδυνων ουσιών», ατομικής ευθύνης στη χρήση και στη θεραπεία».

Επιστέγασμα όλων των παραπάνω αποτελεί η εγκληματική εξέλιξη της έναρξης λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης ναρκωτικών, δηλαδή της καταδίκης των χρηστών στην ακροβασία μεταξύ φυσικού και κοινωνικού θανάτου για χάρη της τουριστικής αίγλης, η οποία απαιτεί ένα κέντρο «καθαρό» και «ασφαλές», ακόμα και αν αυτό σημαίνει προσφορά χώρου στον θάνατο, άτυπη νομιμοποίηση της χρήσης ναρκωτικών και του παράνομου εμπορίου τους. Κι έτσι απλά, με τη ρετινιά του «ανίατου αρρώστου» η κοινωνία μετατρέπει το θύμα σε θύτη, κι ας είναι εκείνη που ύπουλα του έδωσε την πρώτη δόση, σβήνοντας παράλληλα κάθε αμφιθυμία και ελπίδα για αλλαγή. Ναρκοθετώντας κάθε προσπάθεια πρόληψης, προσβάλλοντας τον αγώνα χιλιάδων νέων και των οικογενειών τους που βρίσκονται ή αποφοίτησαν από θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης.

Δεν κλείνουμε τα μάτια! Δε μένουμε απαθείς!

Η πάλη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά είναι αγώνας

για τη ζωή που μας αξίζει – και όχι για τη ζωή που μας ορίζουν!

το ΕΣΥΝ σας καλεί να παλέψουμε για:

- **Ολόπλευρη στήριξη της δουλειάς των Κέντρων Πρόληψης**, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και πολλαπλασιασμό των προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στο στρατό, σε μαζικούς χώρους εργασίας ώστε να μη φτάνουμε στο σημείο να συναντιούνται οι νέοι με τις ουσίες.
- **Στήριξη και αύξηση των προγραμμάτων στεγνής θεραπείας** με εξειδικευμένες δομές και μόνιμο προσωπικό ως κύριο μοντέλο θεραπείας. Κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και επαναφορά του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ.
- **Ανάπτυξη προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης** τα οποία θα απευθύνονται στους νέους που πειραματίζονται με τις ουσίες αλλά δεν έχουν ακόμα μεταβεί στην εξάρτηση.
- **Μέτρα για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής**, για την προστασία των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων όπου παρατηρείται υψηλή συσχέτιση με τη χρήση ουσιών. Ενίσχυση της δωρεάν μορφωτικής, αθλητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των νέων ανθρώπων.
- **Μέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήματος**, κατάργηση όλων των αντιλαϊκών - αντεργατικών νόμων που διαμορφώνουν έναν βίο αβίωτο, όπου βρίσκει έφορο έδαφος η χρήση ουσιών.
- **Εισαγωγή μαθημάτων σχετικών με την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης** στις σχολές κοινωνικών επιστημών, επιστημών υγείας, νομικές, παιδαγωγικές. Στελέχωση των σχολείων με ειδικούς, επιμόρφωση καθηγητών και γονέων σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών.
- **Απόσυρση του μνημονίου συνεργασίας για τις κινητές μονάδες εποπτευόμενης χρήσης** στο Δήμο Αθηναίων και κατάργηση του νόμου για τη λειτουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης.
- **Πολλαπλασιασμό των κέντρων ενημέρωσης, των σταθμών φροντίδας εξαρτημένων, των ξενώνων φιλοξενίας, των προγραμμάτων streetwork** στην κατεύθυνση ενίσχυσης του κινήτρου για θεραπεία, ενταγμένων στα πλαίσια δράσης των θεραπευτικών προγραμμάτων. Ενίσχυση των δημόσιων υγειονομικών μονάδων για την αντιμετώπιση των ιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες και διασύνδεσή τους με τα θεραπευτικά προγράμματα κατά των εξαρτήσεων.
- **Να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα ιδιωτικών φορέων και ΜΚΟ στους τομείς της Πρόληψης και της Απεξάρτησης. Πρόληψη – Θεραπεία – Επανένταξη** αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν με αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.
- **Καμία σκέψη για νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής χρήσης της κάνναβης**. Να μπει φρένο στην ανεξέλεγκτη κατάσταση διαφήμισης της κάνναβης ως φάρμακο «δια πάσα νόσο», καθώς και στις αντιεπιστημονικές, επικίνδυνες αναφορές που κατακλύζουν το διαδίκτυο και αθρώνουν τη χρήση της ως ναρκωτικό.
- **Αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου παραγωγής, διάθεσης και χορήγησης για ιατρική χρήση σκευασμάτων κάνναβης**, στα πρότυπα που ισχύουν για όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα που εμπεριέχουν ουσίες με ψυχοτρόπο δράση στη χώρα μας.